



Mejeriet "Bangskilde"

Avisartikel fra Randers Dagblad, 31. oktober 1960

## Jeg kan ikke undvære den daglige mælketur

*Mælkekusk paa mejeriet "Bangskilde" i Nørager, Peter Henriksen, har 40 aars jubilæum*

*Husmand Peter Henriksen lod vente paa sig, da vi en dag indfandt os paa hans lille gaard i Fjerrupgaarde ved Nørager for at faa en samtale med den afholdte mand, der den 1. november har 40 aars jubilæum som mælkekusk for mejeriet "Bangskilde" i Nørager. Nu skal det siges til Peter Henriksens forsvar, at vi ikke havde meldt vores ankomst, og naar den sidste gaardejer paa turen byder indenfor til en kop kaffe og til at kigge med i fjernsynet, hvorfor skal man saa haste hjem?*

Det er forøvrigt typisk for Henriksen. Naar han kører til mejeriet gaar det stærkt, og mælken er altid på "Bangskilde" til den fastsatte tid. Men på hjemvejen giver han sig tid til at snakke med folk, og det hænder ikke sjældent, at han bliver budt indenfor til en kop kaffe. Og han siger sjældent nej tak, for han er vist det, man populært kalder en "kaffesøster".

### **Købte ejendom for 6000 kr.**

Omsider ruller Peter Henriksen dog ind i gaarden med sin vogn med Musse og Felix for.

-Da jeg var fyldt 23 aar, ville jeg have min egen lille gaard, fortæller Peter Henriksen, efter at have sat de to smukke heste på græs. Jeg havde altid arbejdet ved landbruget, bortset fra et halvt aar, hvor jeg var skovarbejder i Løvenholmskovene, og jeg havde lyst til at faa mit eget. I 1919 købte jeg ejendommen her, der er paa 18 tønder land. Den var ikke ret meget værd, da jeg købte den. Den tidligere ejer var vist gaaet fallit, og den havde

staaet tom nogle aar. Jorden var meget forfalden, og der voksede lyng alle steder. De første 15 aar gav ejendommen ikke noget udbytte, men derimod masser af arbejde. Nu skal det ogsaa siges, at det ikke var nogen dyr ejendom, den kostede 6000 kr. med jord og bygninger.

### **De første aar gav ca. 400 kr.**

Da jorden ikke gav noget udbytte, maatte vi skaffe pengene paa anden vis, og jeg begyndte at køre grus til vejarbejder. I 1920 gav jeg saa mit tilbud ved licitationen over den ene af "Bangskilde"s mælketure. Mit tilbud var det laveste, og det har det altsaa været de efterfølgende 39 gange. Jeg husker ikke helt nøjagtigt, hvad jeg fik de første aar, men det har været ca. 400 kr. Jeg kan slet ikke forstaa, at det paa tirsdag er 40 aar siden, jeg begyndte med mælkekørslen. Jeg synes de 40 aar er fløjet afsted, men det skyldes sikkert, at de mennesker, der bor paa min rute er ualmindelig flinke mennesker.

-Hvor lang tid bruger De til turen?

-Jeg regner med ca. fire timer, men det er naer, jeg drikker kaffe nogle af stederne, tilføjer Henriksen med et smil.

-Jeg kan forstaa, at der tit falder en kop kaffe af.

-Det kan De tro. Det er som sagt vældig flinke mennesker, der bor paa min rute. En gang, det var et af de første aar, oplevede jeg at faa 24 kopper paa een tur, fortæller Henriksen med en ægte jydsk lune smil.

-De kan tro, han er ogsaa dygtig til drikke kaffe, siger fru Henriksen, der i det samme kommer ind fra køkkenet med en stor kande kaffe!

### **Tabte hjulene.**

-Holder De op med at køre med mælk, naar mærkedagen er rundet?

-Det gør jeg rigtignok ikke, jeg tror daarligt, jeg kan undvære turen. Men hvor længe jeg kan blive ved er jo ikke godt at sige. Indtil nu har helbredet da været godt nok. Bortset fra et sygehusophold for en halv snes aar siden har jeg ikke fejlet noget, og det er kun ganske faa dage i de 40 aar, jeg ikke har kunnet gennemføre min tur.

De uheld jeg har haft paa min tur er heller ikke mange. Nogle faa gange har en gren grebet fat i en spand og væltet den, naar jeg er kørt gennem skoven. Det værste uheld, jeg har været ude for, skete en dag, hvor jeg i forvejen var sent paa den. Det skete for nogle aar siden. Vognen havde de sidste dage pebet ganske forfærdeligt, fordi den manglede smørelse. Jeg ville ikke høre paa det piberi længere, og i en fart fik jeg skruet de to baghjul af og fik dem smurt. Da vi kom et stykke hen ad vejen faldt det ene hjul af - jeg havde glemt at skrue møtrikken paa! Jeg fik det repareret og skyndte mig videre. Et par meter længere henne skete det samme med det andet baghjul.

-Skal jubilæet fejres?

-Ja, jeg har inviteret mine kolleger - vi er fem kuske paa "Bangskilde" - og de ansatte paa mejeriet til en frokost herhjemme. Jeg har været meget glad for at køre mælketuren, først og fremmest fordi de mennesker, jeg kører for, er ualmindelig flinke.

*Villy Henriksen*