

Historien om en firhjulet cykel.

Fortalt af Kr. Kvist Voer

Gamle Lærer Jens Lykke (1866-1940) fra landsbyen Voer på Djursland fremstillede en firhjulet cykel af træ i husflid, som de blandt andet kørte rundt på med deres børn.

Vi snakker om årstallet omkring 1905. Var lærer fra 1903 til 1931 i Voer.

Lærer Lykke boede i skolen (Skifterskolen, nu hvor Nordvejens Auto lå) der var et udhus hvor Jens Lykke havde grise, så når han manglede foder til grisene cyklede han på den firhjulet cykel til færgestedet tog sin robåd og roede til Randers, købte syv sække majs roede tilbage igen, cyklede hjem med en sæk ad gangen, en mand der ikke var doven.



Lærer Jens Lykke og hans kone Johanne, deres børn Hans og Magda, på den hjemmelavede fire-hjuls cykel. Ca. 1905.

Hans Bendix Lykke fik "Bendixshøj" (Ornecentral i dag) og var ungkarl.

Magda Lykke blev gift med Jens Sønderbo Revsbæk (Sønderbo) en bror til Kr. Kvistes svigerfar Morten Revsbæk (Bæk), som kom fra "Nordgård" som var nabo til lærer Lykke i Voer og kom til at bo på en gård mellem Voer og Færgestedet "Vejgård". De fik tre drenge Erik, Jens og Frode og en datter Kirsten Johanne. Frode har fortalt at cyklen, har været en tur i Sverige hvor den gjorde stor opmærksomhed på deres cykeltur. Frode fik senere "Bendixshøj", hvor cyklen kom hen og blev brugt til ræs. Erik (som vi kendte som tømrer Erik Sønderbo i Voer) kørte på cyklen ned af skråningerne på Bendixshøj og cyklen gik til, så var det slut. Der skulle være et hjul tilbage som vistnok er i Silkeborg ved Erik, Jens og Frodes søster.

Skrevet af Jørgen Dahl Voer.