

1967



Fru Maren Bøss, Gjesing plejehjem, tidligere Ørsted, fylder fredag den 17. marts 90 aar.

Maren Bøss er født paa „Højgaard“ paa Ørsted mark, men allerede som tre-aarig kom hun i pleje hos en onkel og tante, der dengang havde „Tøjstrupgaard“ i Tøjstrup. Her havde Maren Bøss sin barndom, og i ungdomsaarene havde hun plads rundt om i huset paa egnens gaarde. I 1899 blev hun gift med gaardejer Jens Bøss, og ved giftemaalet købte de „Enggaarden“ paa Ørsted mark. De drev denne ejendom i 12 aar, hvorefter de solgte og købte „Damgaarden“ i Ørsted. Gaardens udlænger brændte for 25 aar siden, og de blev aldrig genopbygget. Et par aar efter, i 1945, mistede Maren Bøss sin mand, men hun blev boende i gaardens stuehus, der var urørt af branden, og her boede hun til for fem aar siden, da hun tog ophold paa Gjesing plejehjem. Netop i vinter er stuehuset til „Damgaarden“ i Ørsted revet ned efter at kommunen havde købt ejendommen.

Maren Bøss har hele sit liv været stærkt knyttet til Indre mission, hvor hun har udrettet et meget stort arbejde igennem de mange aar i Ørsted. Hun har altid været en trofast gæst i kirken og i missionshuset. I sine velmagtsdage var Maren Bøss en ferm og dygtig husmoder, der gav mand og børn et smukt og godt hjem. I Ørsted mindes man den gamle dame med stor respekt, og mange tanker gaar til Maren Bøss paa Gjesing plejehjem, hvor fødselsdagen fejres i børnenes kreds. Maren Bøss har fem døtre og to sønner. Den ene søn er ansat paa „Trifolium“ i Randers og den anden er præst i Hadrup ved Skive. En datter er gift og bor i Aarhus, en er overlærerinde i Randers, en er gift med en kæmner i Vendsyssel, en er sygeplejerske i Norge og den femte er gift med gaardejer Peter Glavind, Ørsted.

*olden

50 aar

Fru Oda Boje, Holbæk, fylder fredag den 17. marts 50 aar.

Bryllup

Lørdag den 18. marts vies i Ørsted kirke kontorassistent Katrine Revsbech, datter af fhv. gaardejer H. Revsbech, Ørsted, til chauffør Kurt Bechgaard Petersen, søn af vognmand Egon Bechgaard Petersen, Hollandsbjerg.

16^u
Dødsfald 17.5.74

Fhv. murermester Alfred Carlsen, Vestervænget, Ørsted, er død på Ørsted sygehus, 81 år.

Alfred Carlsen stammede fra Bode og han kom efter skoletiden i murerlære. Da han var udlært, tog han ud at sejle, idet han fik hyre på Amerika-båden „Hellig Olav“. Han virkede også en tid som murersvend i Norge. I 1920 kom han hjem og giftede sig. Ægteparret bosatte sig i Ørsted, hvor Alfred Carlsen hur-

tigt oparbejdede en stor og solid murerforretning. Han medvirkede ved mange store byggearbejder i Rougsø og Sønderhald, bl. a. en stor modernisering af Ørsted sygehus samt ved opførelsen af Rougsøskolen i Ørsted. Han var kendt som en meget solid murermester. Offentlige hverv havde ikke hans interesse, men i mange år var han dog taksationsmand for den almindelige brandforsikring. Ægteparret boede i mange år på Toftevej. For et par år siden solgte de og fik derefter en pensionistbolig i Vestervænget. Alfred Carlsen efterlader sig hustru, to døtre og en søn.

Ambrosien
Dødsfald 28. 3. 74.

Fhv. fiskehandler Jens Eriksen, Rougsøvej, Ørsted, er pludselig død i sit hjem, 76 år.

Jens Eriksen var født i Bode og kom til Ørsted i 1928 sammen med hustruen, Laura Eriksen. De har siden haft deres hjem i deres hus på Strømmen i Ørsted. I en meget lang årrække efter 1928 kørte Laura og Jens Eriksen rundt på cykel og solgte fisk i hele Rougsø herred. Senere fik Jens Eriksen bil, og han drev endnu en del år sin fiskehandel. *160*

Siden købte han en båd i Udbyhøj — og ernærede sig som fisker, og selv om han for nogle år siden lagde erhvervet på hylden, var han stadig ivrig fisker ligesom han var en kendt jæger. I Ørsted gjorde Jens Eriksen en stor indsats i jagtforeningen, idet han blandt andet passede andedammen. Han var en venlig og tjenstvillig mand, som havde mange venner. Jens Eriksen efterlader sig hustru, en datter og to sønner.

Jens *Mart. nr. 15* Heilskov, Ørsted, død

En af Rougsø Herreds kendte og agtede mænd, gårdejer Jens Heilskov Pedersen, Ørsted, er efter længere tids sygdom død på Ørsted Sygehus, 63 år. *6.12.1977*

Jens Heilskovs navn var højt respekteret i vidt forskellige kredse på Djursland. Han var en fremtrædende og fremsynet landmand, og han var en god organisationsmand og desuden var han idrætsmand om en hals, og især fodbold gjorde han en masse for indenfor Ørsted Idrætsforening. Heilskov vil blive savnet i meget vide kredse, af børn, unge og ældre, fordi han i sit virke og i sin fremtræden var tidløs, altid ung med de unge.

Jens Heilskov overtog for mange år siden i Ørsted den store gamle gård, som var en slægtsgård. Den indgik for få år siden sammen med flere andre af landejendommene indenfor bykernen i Ørsted i en meget stor jordfordelingssag, og i den forbindelse solgte Jens Heilskov sin gamle gård med det skønne gamle store bindingsværks-stuehus på hjørnet overfor »Polden« ved Tingvej i Ørsted. Han havde inden da bygget en villa på gårdens jorder i Ørsted nord, et jordområde, som Rougsø Kommune købte og har byggemodnet med henblik på den fremtidige boligudvikling i Ørsted. Og inden sin død så Jens Heilskov en række enfamiliehuse skyde op på den fædrene jord. Sønnen, Svend Heilskov, fik overdraget at bygge den nye landejendom op på de jorder udenfor Ørsted, som Jens Heilskov fik tildelt i forbindelse med handel og jordfordeling og her på den gamle »Bendsgårds« byggetomt skabte Jens Heilskov og hans søn Svend en moderne ejendom, hvor landbrugsbedrift praktiseres på det solideste fundament, men efter de mest moderne principper. Skabelsen af denne nye store gård er en bedrift, som Jens Heilskov og hans familie fik stor ære af.

I arenes løb påtog Jens Heilskov sig adskillige tillidshverv. Han var i mange år i bestyrelsen for Ørsted Andelsmejeri og han sad i Rougsø-Sønderhald Herreders husdyrbrugsudvalgs ledelse og i ledelsen af kvægavlsforeningen »Østjyden«. Husdyrbrugsmand var Jens Heilskov først og fremmest i sit landmandsvirke. Han hentede i arenes løb et væld af dyrskuepræmier hjem og gik også selv ind som efterspurgt dommer ved dyrskuerne i Randers.

Også i ledelsen af afvandingselskabet Ørsted enges Dige- og laug indtog han en post, og han var i mange år repræsentant i elselskabet »Elro«.

Meget andet kunne nævnes om Jens Heilskovs altid meget positive udadvendte virke, men forbigås skal ikke det område, som havde hans hjerte gåldt og helt i fritiden. Det var Ørsted Idrætsforenings fodboldafdeling, hvor han nærmest i sin menneskealder sad i fodboldledelsen. Han var fodboldspiller med hud og hår, fodbold-entusiast fra de unge dage, aktiv i mange år, og aktiv som leder og en af de bedste blandt mange, ungdommen respekterede ham alle dage.

Jens Heilskov efterlader hustru, en datter og to sønner. Han begravnes på lørdag fra Ørsted Kirke.

...og så var der kun to



ØRSTED - Atter forsvinder et stykke af det gamle Ørsted, skriver Poul Johansen, Storegade 9, Ørsted, til os, og han fortæller i den forbindelse om den igangværende nedrivning af en af de gamle gårde i Ørsted »Den Heilskov'ske Gård«, senest ejet af gårdejer Jens Heilskov, som nu har flyttet sin bedrift ud på marken, »Udflytter« kaldte man det i gamle dage, og det er vel det samme i dag. Heilskovs gård var i 1800-tallet byens gæstgiveri. Den må nu

x. Malt. nr. 131.

for udbygningernes vedkommende, de er af bindingsværk og for en del med stråtag, vige for en ny vej og nye byggegrunde, som udstykses oppe bag ved gården mod Ørsted Mark. Når Heilskovs gårds udbygninger er væk, er der kun to af de gamle gårde tilbage i Ørsted By.

Paul Johansen har også fotograferet nedrivningen, sådan som man ser det her på billedet, og han har fundet frem til, at Heilskovs gård var tinghus og kro.

I 1860 ansøgte gæstgiveren, Boldsen hed han, om lov til brændevinshandel. Han havde i 1851 fået lov til at sælge høkervarer, kaffe, sukker, cikorie, the, sirup og skråtobak. I gårdens smukke gamle stuehus, også af bindingsværk og med stråtag, og som får lov til at stå, kan man endnu finde et lille hul i en dør, hvorigennem man kunne kikke ind i slyngelstuen, dengang stuehuset var gæstgivergård.

Amtsavisen 4.11.1976.

Malt. nr. 15a

Ørsted

Dødsfald 19. 9. 1979

Fru Marie Hovesen, Ørsted, er efter nogen tids sygdom død på Ørsted Sygehus, 89 år.

Marie Hovesen stammede fra Lille Sjørup. I 1915 blev hun gift med nu afdøde postbud Marius Hovesen. Hun blev i de mange år i Ørsted kendt som en meget flittig, dygtig og yderst gæstfri husmor. Trods den høje alder var hun næsten til det sidste meget virksom og holdt sit store smukke hjem på Vestergade i fineste orden. Gennem mange år var Marie Hovesen formand for Rougsø/Sønderhald Herreders Landboforenings Hus-holdningskreds.

Hun efterlader sig to sønner.

Matt. Nr. 32 d



Vor kære mor

Agathe Hørning

født Høeg

* 16.-9. 1896

er død, tirsdag d. 6. maj 1980.

Bodil Vestergaard.

Niels Høeg Hørning.

Begravelsen er lørdag d. 10.
maj kl. 14.00 fra Ørsted kirke.

Ørsted 32

Fhv. organist, frk. Kirstine Hørning, Vestergade, Ørsted, er død, 75 år. Kirstine Hørning var på besøg hos sin søster, Karen Hørning, Århus, da døden indtrådte.

2. 11. 1973

Kirstine Hørning var født på Ørsted mark, hvor hendes forældre havde gården „Eskeballegård“, og hun flyttede med sine forældre ind til Ørsted by, da de købte huset på Vestergade. Her gav hun, efter at faderen var død, moderen en enestående god og kærlig pleje, indtil hendes død i 1939.

136
Som ung blev Kirstine Hørning organist i Ørsted missionshus og siden fast organist i Ørsted kirke. Hun fratrådte begge steder i 1965. Hun havde som organist og som støtte for Indre mission et enestående trofast og pligtfyldende virke. Hendes hjem i Vestergade var et meget skattet samlingssted.

^{16ae}
Kæmner

13.3.73

N. H. Larsen

pludselig død

Med sorg og vemod modtog man i går i vide kredse i Ørsted og i hele Rougsø kommune budskabet om, at kæmner N. H. Larsen, Ørsted, var død pludselig i sit hjem. Larsen blev 68 år. Kæmner N. H. Larsen var født i Ølgod, og han blev som ung uddannet som mejerist, og han var meget dygtig i sit fag. Som ung mejerist kom han til Ørsted andelsmejeri og gjorde sig godt gældende i enhver forstand. Han var usædvanlig regnskab-skyndig og i 1945 blev han ansat som kæmner i den daværende Ørsted kommune. Dette embede beklædte Larsen gennem 25 år, indtil 1970, da kommunesammenlægningen fandt sted. Larsen fulgte helt naturligt med over i den nye store kommunes lederstab og fik overdraget det meget ansvarsfulde hverv at være leder af hele den kulturelle forvaltning. Bedre mand kunne man ikke finde til dette arbejde. Gennem alle de mange år som kommunal tjenestemand var kæmner Larsen et helt igennem pligtopfyldende væsen. Alle ting var altid i skønneste orden. Han gav som kommunal overordnet sine medmennesker en sjælden fin og fair behandling, helt i tråd med, at Larsen var et fint og nobelt menneske, elskværdig, stilfærdig og beskeden. I hjemmet var han en strålende vært og familiefar, og han var enestående reel overfor sine mange venner.

Dyb medfølelse samler sig omkring fru Asta Larsen, der er ansat som overassistent på Rougsø kommunekontor i Allingåbro, og som ved fyraften kom hjem og fandt sin mand død. Foruden hustru efterlader kæmner Larsen en datter og en søn.

60 aar

ØRSTED
20.3.1967

Fru Marie Nørrevang, Ørsted, fylder paa mandag 60 aar.

Fru Nørrevang er indfødt rougsøbo, og hun kender sin hjemegn bedre end mange. Hun er født i Hollandsbjerg, hvor hendes slægt har boet og virket i talrige generationer. Senere kom hun til Fausing, hvor hendes mor drev en gaard, men det var i Ørsted, at hendes livsgerning ventede, ikke blot som hustru og mor. Sammen med sin mand, stationsleder W. Nørrevang, Falck i Ørsted, har fru Nørrevang taget en rask tørn paa Falck-stationen i den lange aarrække, som ægteparret har virket

her. En uendelig række af store og smaa problemer har hun hjulpet egnens befolkning med at faa løst. Hendes vagttjeneste ved Falck-stationens telefon har været en meget lang arbejdsdag, men altid har publikum i bogstaveligste forstand kunnet finde fru Nørrevang hjemme, deltagende og hjælpsom overfor de mennesker, der henvendte sig i en nødsituation.

Ved siden af denne krævende indsats kunne fru Nørrevang med den naturlige sindets ro og erfaring, som livet og omgang med mange mennesker, har skærpet hos hende, altid hævde sit hjem, dets hygge og gæstfrihed. Hun er sin mand en uvurderlig støtte, og hun har for sin mand og ægteparrets to børn og den trofaste vennekreds skabt et hjem, der ikke blot er smukt i indretning, men ogsaa i væsen.

Meget har fru Nørrevang overkommet i hverdagens travle liv, ogsaa varetagelsen af formidlingen af daglig nyhedsstof fra Rougsø herred til „Amtsavisen“, og hun har varetaget dette hverv med nænsomhed og en aldrig svigtende higen efter at indhente og afgive sikre og uangribelige oplysninger.

368 *Nedbrudt 1971.*



Ørsted har også et gammelt landsbymiljø, som findes omkring kirken, og Nationalmuseet er interesseret i at bevare det